

Komt u ook samen zingend en God lovend het Paasfeest inluiden?

**Buiten zingen Paasmorgen 20 april
2025 om 9.40 uur Pelgrimvaderskerk.**



Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Wees gegroet, gij eersteling der dagen.

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal'gen sabbatsvreê!

In uw hoede zijn wij wèl geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen,
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w' onsterfelijk, uit de dood verrezen,
knielen voor Uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waar!

Nu is het Pasen

Nu is het Pasen – Jezus leeft!
Komt allen, sluit u aan –
die onze dood verslagen heeft:
de Heer is opgestaan!

Geen macht in hemel en op aard
maakt Pasen ongedaan,
en wie zich achter Christus schaart
zal vrede binnengaan.

Want welke vijand ons bedreigt,
zijn wapen deert ons niet –
als eens de laatste vijand zwijgt
klinkt nog dit vrolijk lied.

O hoor, de klokken luiden blij:
komt allen, sluit u aan,
dan zeggen, zingen, juichen wij:
de Heer is opgestaan!

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen
heeft.

Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis
gebracht
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Refrein:

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons
werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk
vergezicht.
Refrein:

De Heer is waarlijk opgestaan!

